



Llangollen International Musical Eisteddfod i Wales 09.07.2002 – 13.07.2002

Zealand Concert Choir ..hjemme igen ..

Natten til torsdag den 18. juli var vi hjemme igen fra Wales! Det blev en stor oplevelse for os 50 sangere i "Zealand Concert Choir" og 13 ledsagere at deltage i "Llangollen International Musical Eisteddfod" i Wales. Til denne årlige begivenhed skal der kun bruges ca. 100 kor, men flere hundrede kor fra hele verden havde sendt cd'er til dommerne for at blive udtaget til konkurrencen. Da vi så, hvilke kor vi var op imod, følte vi os stolte af, at vi var blandt de udvalgte!

Vi ankom først på eftermiddagen den 10. juli (musik-festivalens dag 2 af i alt 5 dage), og vi blev indkvarteret hos private familier i byen Western Ryhn.

Første morgen sang koret morgensang for de yngste elever i skolegården. Det var regnfuldt og lidt koldt, men der var god stemning.

Vi fik stillet St. Johns kirke til rådighed for vores træning, og fredag aften gav vi en koncert som tak. Til gengæld inviterede vores værtsfamilier os på byens kro, til lækre hjemmelavede sandwiches og øl.

Zealand Concert Choir's første optræden på den mægtige scene i Llangollen foregik om fredagen den 12. juli i kategorien "Folk Song Choirs". Max 25 sangere måtte stille op til denne konkurrence, hvor vi var på scenen i 6 minutter. Sangene: "I skovens dybe stille ro" og "Den gamle kælling", gik rigtig godt, synes vi alle. Vi fik 170 point, det gav os en 14. plads. Her var i alt 15 deltagende kor, og vinder-koret opnåede 186 point.

Vores anden konkurrence foregik om lørdagen den 13. juli i kategorien "Mixed Choirs". Alle 50 sangere var på scenen til denne konkurrence. Det tog 12 minutter at synge "Kung Liljekonvalje", "Ave Maria" og "Scandinavian Shuffle". De 3 numre indbragte os 231 point, svarende til en 11. plads. Her konkurrerede vi med 10 andre kor, og vinder-koret fik 275 point.

Konkurrencen viste sig at være knivskarp. Ved begge voteringer fik vi dommernes ros for korets "lyd", men der var også små fejl at bemærke. Vi var godt tilfredse med vores opnåede point, i dette yderste kompetente selskab af dygtige kor. Zealand Concert Choir havde gjort det bedste, vi kunne.

Vi overværede den store afslutningsfest denne lørdag aften i det store telt. Først var der underholdning af særligt indbudte kor og musikere, og derefter skulle de vindende kor fra hver kategori kæmpe om æren som "Choir of the World at Llangollen". Her vandt "Pro Cantu Youth Choir" fra Syd-Afrika, tæt forfulgt af Canadas "Quintessential Vical Ensemble", de var også helt fantastiske.

Det blev sent, før vi var tilbage hos vores private værter, godt forfrosne af at sidde i det kolde telt hele aftenen. Søndag morgen måtte vi stå tidligt op, skulle mødes kl. 8 for med bus at køre videre til Llanelli i Syd-Wales.

Hele søndagen gik, før vi nåede til Ferryside i nærheden af Llanelli. En flot køretur gennem Wales grønne bjerge, nu var vi turister, og nød, at vejret pludselig ændrede sig til sol og sommer.

Mandag den 15. juli modtog de 2 borgmestre i byen Llanelli os som æresgæster. Efter vores koncert i Sion kirken kl. 18 – 19.30, blev vi inviteret på lidt at spise og drikke på Rådhuset, og vi blev stillet op på den store trappe udenfor til officiel fotografering. Der blev udvekslet gaver, og stemningen var vældig hyggelig.

I løbet af de 2 dage, mandag og tirsdag, besøgte vi også byen Carmarthen, og den imponerende borg-ruin Kidwelly Castle, samt det smukke sted Aberglasney Gardens.

Tirsdag aften holdt vi afskedsfest i det kursuscenter i Ferryside, hvor vi var indkvarteret. Korets dirigenter gav ros til alle, og der blev givet gaver til dirigenterne, og holdt taler. Elna fra Hundigekoret havde digtet 6 vers – en munter sang om turen, på melodien "Den gamle kælling". Nogle gav underholdning på klaver og sang, og vi fik også lejlighed til at se en video fra "Llangollen International Musical Eisteddfod" med vores optræden. Sidst på aftenen forlængede kroen åbningstiden, og der blev sunget sange for kroens gæster og sammen med hinanden til langt over midnat. En vellykket aften, som afslutning på en vellykket tur.

Onsdag morgen den 17. juli drog vi – lidt trætte, men tilfredse - af sted med dobbeltdækker bussen mod Manchester lufthavn. Vores 2 dirigenter blev dog tilbage i Llanelli, de ville forlænge ferien i Wales, ligesom 15 andre af deltagerne, som vi vinkede farvel til forskellige steder i løbet af busturen til Manchester.

Med SAS landede vi i Københavns lufthavn sidst på aftenen den 17. juli. Alle var enige om, at turen havde været en fantastisk oplevelse.